

Beste ouder, verzorger,

Binnenkort gaat de groep van je kind in de klas werken aan het project **Tonnie en Kee in Keutelree**.

Waar gaat dit project over:

Opa Tonnie woont al jaren in een wolkenkrabber in New York. Vijftig jaar geleden is opa Tonnie naar New York verhuisd. Daarvoor woonde hij in een klein (fictief) dorp in Noord-Brabant: Keutelree. Zo'n klein dorp is toch wel heel anders dan de grote stad. Zijn zus Kee woont nog steeds in Keutelree. Ze woont in de boerderij waar ze in de jaren 50 van de vorige eeuw samen zijn opgegroeid. Wat mist hij haar erg! Hij besluit haar op te gaan zoeken. Zou er veel veranderd zijn in het dorp?

Via animatiefilmpjes maken de leerlingen kennis met Tonnie en Kee en verdiepen zij zich in de volgende vragen: Wat is het verschil tussen een stad en een dorp? Wat voor soorten huizen zijn er allemaal? En wat is er allemaal veranderd in Keutelree sinds opa Tonnie vijftig jaar geleden verhuisde? De leerlingen leren over de verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu.

Samen doen:

Natuurlijk is het fijn om met je kind na te praten of in te haken op een activiteit.

Maar hoe doe je dat? We willen je daar graag bij helpen en hebben daarom een paar ideeën verzameld om je kind aan het praten te krijgen.

- Wat zijn de verschillen tussen waar jij woont en een andere stad of dorp?
- Wat zou je zeker meenemen als je gaat verhuizen?
- Ken jij mensen die verhuisd zijn naar een ander land, of die uit een ander land hier zijn komen wonen?
- Wat zou jij missen van hier als je in een ander land zou gaan wonen?
- Wat lijkt je een leuk land om te gaan wonen en waarom?



Wil je meer weten over 'Tonnie en Kee in Keutelree', klik dan door naar de [website](#) van Cultuurkade voor meer informatie en een filmpje.

Of type deze link over: <https://www.cultuurkade.nl/aanbod/29/tonnie-en-kee-in-keutelree>.

Met vriendelijke groeten,
Het team van Cultuurkade Meerijstad

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma's waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. Meer weten? Kijk eens op www.cultuurkade.nl