

Beste ouders/ verzorger van leerlingen van groep 5 en 6,

De komende weken gaat uw kind op school op een inspiratie-ontdekkingstocht:

Aan de kapstok op school hangt ineens een groene tas. Van wie is die tas? Waar komt die tas 'VanDaan'? Met deze vragen start het project 'VanDaan'; een verhalend ontwerp dat leerlingen van de middenbouw meeneemt op een avontuur langs diverse kunstvormen en kunstenaars. Samen met Daan onderzoeken ze de vraag: "**Waar haalt een kunstenaar zijn inspiratie vandaan?**"

Zij helpen Daan door hun eigen bevindingen, ideeën en gedachtes rondom deze vraag te verzamelen. En ze gaan - samen met Daan - kijken (op het digibord) bij uiteenlopende kunstenaars, zoals een schrijver, fotograaf of musicus. Door middel van filmpjes maken zij kennis met de verschillende inspiratievormen.

Tot slot gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen inspiratie, zoals een kunstenaar dat doet. De kinderen worden aangesproken op verwondering, nieuwsgierigheid en verbeelding.

## Samen doen



- Vertel eens over wat jou (als ouder) kan inspireren of waar je heel erg blij van wordt.
- Wat waren leuke voorbeelden van andere kinderen in de klas.
- Ga samen buiten op onderzoek uit. Fotografeer met je telefoon onderwerpen die jullie aanspreken. Als je weer binnen bent bekijk je de foto's. Wat vind je mooi aan de foto's? Waarom? Wat zie je op de foto's? Kun je er een patroon in herkennen? Of vallen de kleuren je juist op? Kun je de patronen die je in de foto ziet ook tekenen? Of kun je bij drie foto's een verhaaltje verzinnen of een gedichtje maken?

*"Dat graffiti, poëzie en dans ook onder kunst vallen en dat de uitvoerders kunstenaars zijn, was voor velen nieuw."*

- Leerkracht De Empel over VanDaan -

Wil je meer weten over dit project en de opdracht, klik dan door naar de [website](#) van Cultuurkade, of type deze link over: <https://www.cultuurkade.nl/aanbod/116/vandaan> voor meer informatie en een filmpje.

Met vriendelijke groeten,

Het team van Cultuurkade Meierijstad,

*Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.*

*Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma's waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. Meer weten? Kijk eens op [www.cultuurkade.nl](http://www.cultuurkade.nl)*