

Beste ouder, verzorger,

Je kind gaat op school binnenkort aan de slag met het project **Mode aan een draadje**. Met dit project maken leerlingen van groep 7 en 8 een ontdekkingsreis in de veelzijdige modewereld. Met behulp van digitaal lesmateriaal en opdrachten worden verschillende thema's behandeld zoals de geschiedenis van mode, wat mode betekent, de achtergronden van de kledingindustrie, maar ook wat mode met ons persoonlijk doet. De 4^e en laatste les is praktisch onder leiding van een vakdocent fashion en vindt plaats in een atelier op de Noordkade.

Samen er over praten

Wil je samen met je kind praten over dit project? Dan geven we je hier enkele suggesties:

- Wat is jouw lievelingskledingstuk? En waarom?
- Bekijk samen foto's van toen je zelf zo oud was als je kind, wat droeg jij toen voor kleding? En je ouders of opa en oma? Wat droegen zij?
- Kun je aan de hand van iemands kleding ook iets zeggen over zijn/haar persoonlijkheid?



Waarom een project over mode tijdens schooltijd?

Kinderen groeien op in een wereld vol beelden, waarbij het uiterlijk een grote rol speelt. Met een project zoals dit leren ze een onderzoekende, verkennende en kritische houding aan te nemen. Ze leren beter naar kleding en wat het uitstraalt te kijken. Dat zijn vaardigheden waar ze in onze snel veranderende maatschappij veel profijt van zullen hebben.

Bovendien is het ook gewoon leuk om spelenderwijs met kleding en identiteit bezig te zijn.

Wil je meer weten over Mode aan een draadje? Klik dan door naar de [website](https://www.cultuurkade.nl/aanbod/40/mode-aan-een-draadje-workshop) van Cultuurkade voor meer informatie en een filmpje. Of type deze link over <https://www.cultuurkade.nl/aanbod/40/mode-aan-een-draadje-workshop>

Met vriendelijke groeten,
Het team van Cultuurkade Meierijstad

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma's waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren.