

Speciaal voor de scholen in Meierijstad hebben we in een documentaire het verhaal vastgelegd van de Joodse Hanneke Lankhout. Na diverse onderduikadressen in Veghel kwam zij op 8-jarige leeftijd terecht in Eerde, waar zij in september 1944 Operatie Market Garden meemaakte. Met deze toegankelijke films kan vanuit de geschiedenis methode een vertaling gemaakt worden naar de gebeurtenissen in de eigen omgeving van de leerling. Ook kunnen ze makkelijk gebruikt worden als introductie op het thema 'bevrijding', 'Operation Market Garden' of 'W.O.II'.



Het verhaal van Hanneke wordt opgedeeld in vijf korte filmpjes van 5 a 8 minuten met elk een eigen thema: identiteit, onderduiken, gevaar, vrijheid terugkrijgen en een terugblik op haar latere leven na de oorlog. Elk filmpje is voorzien van een intro en uitloop, dat je aan de klas kunt voorlezen voor- en nadat je het filmpje in start.

Ook hebben we een algemene documentaire gemaakt waarin Erwin Janssen Operation Market Garden verwoord en laat zien aan de hand van cruciale locaties in Eerde en Veghel.

Hierbij de links naar de documentaire filmpjes met een korte introductie.

[1. Identiteit](#)

We gaan kijken naar een filmpje over Hanneke. Ze is Joods. Tijdens de oorlog was ze nog een kind. Ze werd gescheiden van haar ouders, want ze moest gaan onderduiken. Hanneke stelt zichzelf even voor en gaat dieper in op het thema "identiteit".

[2. Onderduiken](#)

Toen ze vijf jaar was moest Hanneke gaan onderduiken: ze werd gescheiden van haar ouders en kwam in verschillende onderduikgezinnen terecht. Meestal moest ze zich schuilhouden, zodat de Duitsers haar niet ontdekten. Maar in Eerde, haar laatste onderduikadres, was dat anders.

[3. Gevaar](#)

Onderduiken was erg gevaarlijk, want als iemand er achter kwam dat ze Joods was dan hadden zowel zijzelf als haar onderduikouders een groot probleem. Ze moest dus ontzettend oppassen. In dit filmpje komt ook de actie van Ton Kuyper ("Wat is het je waard?", blz. 11) aan bod en pas dan blijkt hoe gevaarlijk op tijd de bevrijders kwamen.

[4. Vrijheid terugkrijgen](#) (twee filmpjes)

Op 17 september 1944 begon de bevrijding van Nederland. Met Operation Market Garden probeerden de geallieerden de Duitsers te verrassen. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Eerst legt historicus Erwin Janssen uit wat er precies gebeurde tijdens Operation Market Garden en op welke plekken zich dat afspeelde. Daarna zie je wat Hanneke allemaal meemaakte van dichtbij. Sterker nog: ze zat er middenin. En dat was geen pretje, ook al was ze in eerste instantie heel blij.

[5. Na de oorlog](#)

Veghel was bevrijd, maar de oorlog liep diepe sporen na. Hanneke vertelt over de periode na de bevrijding.

Een greep uit de reacties van leerkrachten die eerder met de filmpjes werkten:

Ze zijn van 'iemand uit de buurt', dat maakt het figuurlijk tastbaar / Leerlingen kregen een goed beeld van de lokale situatie / De filmpjes maakten veel indruk / De filmpjes waren echt, vanuit ervaring verteld / Goed te begrijpen / Zeer geschikt / Maakt meer indruk dan een gespeeld verhaal / Blijft beter hangen dan mondelinge overdracht.