

## Personages Tweede Wereldoorlog:

- *Duitse soldaat:* Peter Wiegmann & Hein Schmidt  
Gutetag, ik ben Peter Wiegmann en ik ben een Duitse burger. Voor de oorlog woonde ik met mijn gezin in Hamburg en werkte voor een autofabrikant. In de oorlog word ik opgeroepen om voor mijn Vaderland te vechten. Ik wilde mijn familie niet alleen achterlaten, maar ik werd opgehaald door het leger. Op dit moment verdedig ik een brug in Nijmegen.
- *Amerikaanse soldaat:* Mark Johnson  
Hello, ik ben Mark Johnson. Ik was werkloos voor een lange tijd. Ik heb mij aangesloten bij het leger, omdat dit een hele eer voor het Vaderland en voor onze familienaam. Ik word uitgezonden naar een land dat The Netherlands heet. Het is ons doel om de Duitsers uit dit gebied te halen en we nemen o.a. chocolade en sigaretten mee.
- *NSB'er:* Hans de Boer  
Hallo, ik ben Hans de Boer en ik woon Utrecht.  
Toen de Duitsers in Nederland kwamen, sloot ik mij meteen bij hen aan. Hitler zorgt voor werkzaamheden en voor de oorlog was ik werkloos. Ik moest een manier bedenken om mijn familie te kunnen onderhouden en dankzij Duitsland heb ik werk en werk ik nu bij de gemeente.
- *Jood:* David Cohen.  
Hallo, ik ben David Cohen.  
Het leven voor de oorlog was fijn. Mijn ouders waren allebei artsen en we hadden een mooi huis met een grote tuin. Toen de oorlog uitbrak, moesten we plotseling een ster dragen en mochten we niet meer naar bioscopen, winkels en met het openbaar vervoer reizen. Plots moesten we midden in de nacht onderduiken, omdat ze ons anders zouden vervoeren naar Polen.
- *Persoon in het verzet;* Mien Jansen  
Hoi, ik ben Mien Jansen.  
Mijn ouders zijn altijd tegen de Duitsers en de bezetting geweest. Nu mijn ouders zijn overleden, vermoord door de Duitsers, vecht ik nog harder terug voor onze vrijheid. Mijn belangrijkste taak is valse paspoorten maken voor o.a. Joodse mensen die op vlucht zijn.

- *Nederlandse burger, Anna de Wit.*

Hallo, ik ben Anna de Wit en ik woon in Gouda

In de winter van 1944 was het zo koud en ons etensvoorraad was op. Nergens was iets te krijgen, dus moesten we het doen met bloembollen en bonen.

Onze meubels zijn veranderd in brandhout om ons kamertje te verwarmen. De kinderen van de burens wonen bij ons, omdat hun vader moet vechten voor het Duitse leger en hun moeder is opgepakt doordat ze werkte voor het verzet.